

**Hoe leit dit kindeke.**

Hoe leit dit Kindeke hier in de kou  
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven  
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!  
Na, na, na, na, nana Kindeke teer  
Ei zwijg toch stil, sus sus! En krijt niet meer

Sa ras dan, Herdekens, komt naar de stal  
Speelt een zoet liedekes voor dit teer lammeken  
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal!  
Na, na, na, na, nana Kindeke teer  
Ei zwijg toch stil, sus sus! En krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij  
Zingt een motetteke voor uwen Koning  
Wilt hem vermaken met uw melodij!  
Na, na, na, na, nana Kindeke teer  
Ei zwijg toch stil, sus sus! En krijt niet meer